



Beste ouder(s)/ verzorger(s) en jongens en meisjes,

Deze week, de week voor Pasen wordt de Goede of ook wel de Stille week genoemd. We leven toe naar de opstanding van Jezus.



Waren we op school geweest dan hadden we vandaag de Paasviering met aansluitend de Paaslunch gehad.

Omdat we nu niet bij elkaar kunnen zijn, het boekje "Jezus is opgestaan" in de bijlage, om voor te lezen, samen te lezen en te bekijken of zelf te lezen...

Twee bekende Paasliedjes zijn:

- de Paasmorgen
- van donker naar licht

Via deze link kunnen de kinderen de liedjes meezingen:

<https://www.youtube.com/watch?v=leG7PlsdwY4>

Iedere week wordt er flink wat geknutseld. De resultaten van de opdrachten van juf Bo zijn te zien op de website van Primas. [www.primas-scholengroep.nl](http://www.primas-scholengroep.nl) Kijk maar eens! Resultaten zijn heel verschillend en dat maakt het juist heel leuk!

We feliciteren Ella, Frida, Lara, Lou, Roosa, Kira, Axl en Senna met hun prijs!



- Denkt u aan het ophalen van het huiswerk volgende week: **dinsdag 14 april tussen 8.00 - 10.00**

Tot sluit wil ik deze nieuwsbrief afsluiten met  
Erbarme Dich uit de Matthäuspasion van Johan Sebastiaan Bach,  
in de uitvoering van Thijs van Leer.



De eerste versie van de Matthäus  
Passion componeerde Johann Sebastian  
Bach (1685-1750) in 1727 in Leipzig.  
Het geheel kreeg zijn definitieve vorm  
in 1736, toen het dat jaar op Goede  
Vrijdag in Leipzig voor de eerste keer  
ten gehore werd gebracht.

[https://www.youtube.com/watch?v=KPnJrCq\\_qd0](https://www.youtube.com/watch?v=KPnJrCq_qd0)

Goede Paasdagen gewenst namens het team en vriendelijke groeten,  
Theuny Hoekstra-Flikweert